

Met de ezel door Frankrijk



Kleine kinderen kunnen zelfs op de ezel kruipen als ze moe zijn.



Met de ezeltochten kom je vaak op afgelegen plaatsen die je anders nooit bezoekt.

Nog op zoek naar een originele vakantie met het hele gezin in Frankrijk? Je kan nu al op een vijftigtal plaatsen in het land op stap gaan met een ezel. Van dorp tot dorp, van logies tot logies. De ezel draagt de bagage en, als ze moe zijn, ook de kleinste kinderen.

Met die ezeltochten kom je vaak op afgelegen plaatsen die je anders nooit bezoekt. Vooral in de Haute Provence, de Périgord, de Alpes Maritimes, de Drôme of de Contentin in Normandië zijn ze al heel populair. Vaak worden GR-paden gevolgd. Sommige verhuurders hebben een eigen gastenverblijf en bereiden maaltijden zodat je kan genieten van de huiselijke sfeer. Meestal wordt overnacht in gîtes en chambres d'hôtes of je kan kamperen.

Wie met een groter groepje of gezin op stap gaat, doet er goed aan meer ezeltjes te huren. Kinderen ontwikkelen gauw een band met hun ezel. Vanaf 5 jaar kunnen ze al mee. Als ze moe worden, klimmen ze op hun maatje. Dagetappes zijn geschikt voor wat oudere kinderen.

Het maximale gewicht voor een dier is 40 kilo. Deelnemers krijgen een handboekje mee met kaart en praktische tips. De ezels zijn getraind om met mensen te lopen. Natuurlijk hebben ze hun nukken: ze blijven stilstaan en gaan dan niet meer verder. Iedereen krijgt een handleiding. Belangrijk voor de omgang met de ezel is: behandel hem als een kind van 7 jaar. Wil je dat de ezel luistert: praat met stemverheffing, ga consequent met de ezel om en pak hem beet bij zijn hoofdhalster als hij een kant op moet die jij wil.

Kostprijs

Reken op 30 tot 40 euro per dag, tot 250 euro per week plus overnachtingen voor 25 tot 60 euro per persoon. Ezeltrekje biedt tochten aan vanaf 650 euro voor twee volwassenen, twee kinderen, voor vier dagen, inclusief ezel, uitrusting, overnachting in gîtes en in volpension. Deze organisatie heeft ook ezellarrangementen in de Ardennen en Henegouwen.

Lezers vertellen: «Onvergetelijke belevenis»

Chantal Metzler uit Gistel trok met haar gezin naar de Bourgogne voor een meerdaagse ezeltocht en kwam enthousiast terug.

«We kozen voor deze streek omdat het weer 's zomers goed is, er niet te veel heuvels zijn, de natuur prachtig is en je voldoende slaapplekken vindt», vertelt Chantal. «Onze uitvalsbasis was Bougres d'Anes, een ezelloerderij in de Brionnais, in het zuiden van de Bourgogne. Je kan hier al vanaf twee dagen op ezeltocht. Het bleek een aangename manier van reizen en we kwamen echt tot rust op de autovrije wandelpaadjes en in de mooie natuur. De vriendelijke gastvrouw Céline leerde ons in enkele minuten de knepen van het vak, om een ezel te zadelen, te doen gehoorzamen en te verzorgen na een stevige wandeling. Er was ook een ruim aanbod aan gastvrije logeeraadressen, met weide en stal voor de ezel. Het was een onvergetelijke reis.»
Meer info: <http://www.bougresdanes.com>

Meer info: <http://www.ane-et-rando.com> of tel. 0033/321 41 21 97 (Frankrijk) of <http://www.ezeltjerekje.nl> (Frankrijk, België, Nederland).

21/04/09 16u16